

De dood is de weg tot het leven. (H. Ambrosius).



ZALIG AANDENKEN VAN

Mevrouw Clemence VAN POUCKE

WEDUWE VAN WIJLEN

Mijnheer JAN-BAPTIST VANDEN BOGAERDE

geboren te Gavere den 27 Augustus 1853 en godvruchtig
in den Heer ontslapen te Bevere-Oud. den 13 Februari 1942
gesterkt door de troostmiddelen Onzer Moeder de H.Kerk.

—:—

Met welk een eenvoudig en stichtend geloof is de dierbare afgestorvene ons voorgegaan ! Alles wat voorkwam op haar langen levensweg, 't zij lief of, leed, aanschouwde ze steeds in 't licht van haar eeuwige bestemming - En wij ze vanaf haar prilste jeugd den liefdedrang had aangevoeld van den Goddelijken Meester «Komt allen tot Mij... Ik zal u versterken», kwam ze tot vóór enkele jaren nog elken morgen ter kerke om licht en sterkte te zoeken bij den Liefdekoning onzer Tabernakelen - En drukte bijtijds de Heer het kruis op hare schouders, moedig nam zij het op, in de vaste overtuiging dat een trouwe volgeling van Christus ook zijn aandeel moet hebben in het lijden. Zij had immers heel vroegtijdig dat evangelisch woord goed begrepen : « Al wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, die kan mijn leerling niet zijn » Luc. XIV, 27.

Geen wonder dan ook dat deze trouwe dienaar van den Heer die daarbij haar leven lang in kinderlijk betrouwen zoo dicht had gestaan bij O.L.Vrouwke van Altijddurenden Bijstand, gerust den dood tegemoet zag. Zoo heeft de dierbare afgestorvene na 'n stichtend kristelijk leven de groote genade gekend : heel zachtjes te mogen ontslapen in den Heer.

DIERBARE KINDEREN EN KLEINKINDEREN, die mij met zooveel liefde hebt omringd, ik dank en ik zegen U ! Gedenkt mijne ziel in de H. Mis en in uwe dagelijksche gebeden, en volhardt op het pad der deugd dat ik met woord en voorbeeld U ben voorgegaan ; weldra zijn wij weerom in liefde vereenigd bij den Heer.

En gij, beminde NICHTEN en NEVEN, hebt dank om uw genegenheid en bidt voor mij ; gij vooral, nichten-kloosterlingen en neven-priesters, weest mijne ziel indachtig in de H.H. getijden en aan 't Altaar des Heeren.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid ! 300 d. afl.