

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN

## LEONARD VAN POUCKE,

Weduwnaar van LUCIA EVERAERT,

Lid der broederschappen van het H. Sacrament, van  
het H. Hart, van de H. Barbara en van den

Wekelijkschen Kruisweg,

geboren te Sinay, den 2 Maart 1842 en aldaar  
godvruchtig overleden, den 17 Juni 1923.

VOORZIEN VAN DE HH. SACRAMENTEN DER STERVENDE.

Wie zal dezen eezamen man naar waarde kunnen loven? Altoos heeft hij zich onderscheiden door zijne geschiktheid, zijne zedigheid, zijne ware godvruchtigheid; als echtgenoot door zijne getrouwe genegenheid en zorgvuldige werkzaamheid; als vader door wijs beleid, zijn voorbeeldig gedrag, en zijne liefdevolle zorgen.

Om zijne deugden en zijn oprecht christen leven werd hij bemind van God en van de menschen en is hij waardig bevonden om altijd te leven in de gedachtenis der menschen.

Lieve Kinderen, de dood verschrikt mij niet; want ik heb het geloof bewaard, en mijnen Héer en God gediend; daarom mag ik op Hem betrouwen. Eene hoop vergezelt mij in het graf: 't is dat gij de lessen en voorbeelden van uwe christene ouders zult indachtig zijn en volgen; dat ge voort zult wandelen op den weg van eer en deugd. Blijft dus getrouw aan al uwe plichten, werkt, zwoeget, en bidt; dan en dan alleen zult ge vrede en geluk smaken. Vergeet uwen vader en uwe moeder niet in uwe gebeden en communiën. Dank voor uwe zorgen, God zegene u en God beware u

Heilig Hart van Jezus, bescherm onze familien,  
300 dagen aflaat.