

*Die den Heer vreest zal vertroosting vinden op
zijn stervensuur. H. Joan.*

Bid voor † de ziel

van

Seraphien Van Poucke

echtgenoot van

Octavie Paelinck

*geboren te Doorslaar den 1 October 1869, en er
schielijk overleden den 3 November 1928.*

*Lia der Broederschappen van het H. Hari, den
H. Nicolaas, wekelijksch lof en kruisweg en den
H. Franciscus Xaverius.*

Hoe troostelijk is voor een stervende vader het
gedacht dat hij zijne plichten getrouwelijk heeft ge
kweten en dat hij sterft in de armen van den Gods-
dienst.

Als ware christen heeft hij geleefd uit geloof, on-
berispelijk gaande op den weg van Gods geboden,
den goeden strijd gestreden voor de gerechtigheid en
Gods waarheid en die zijner heilige kerk vurig en
adelijk beminde; ook mocht hij die volle waarheid
zich de woorden van den Heiligen Paulus toepassen
« mijn roem is hier in dat mijn geweten mij getuigt
dat ik in deze wereld in eenvoudigheid en oprecht-
heid des harten geleefd heb, doende al wat aange-
naam was aan God.

Bemide echtgenoot vaarwel, leg al uwe bekommernissen in den schoot van den Heer, Hij zelf zal voor u zorgen. Lieve kinderen, weest steeds uwen vader indachtig, volgt steeds de schoone voorbeeld die hij u heeft gegeven; eert uwe moeder en maakt haar geluk uit op de aarde.

Lieve Broeders en Zusters vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhertigheid. 100 afl.
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. 300 afl.

Drukker, A. Platel-Vervae. Doorselaere.