

Hare wegen zijn schoon geweest en al hare voetstappen in vrede. — Zalig de doode die in den Heer sterft, van nu af zal zij uitrusten van haar zwoegen want hare werken volgen haar.

**Gedenk in uw gebeden de ziel van Mevrouw**

## **Marie-Leonie VAN RAMPENBERGH**

Echtgenoot van Mijnheer **Alfons DAUWERS**,

geboren te Denderleeuw den 18 December 1858  
en zeer godvruchtig overleden te Delftinge den 17 November 1940, voorzien van de laatste HH, Sakramenten

*Lid van de Geloovige Zielen, Wekelijkschen  
Kruisweg en andere godvruchtige genootschappen.*

Deze vrouw was eene rechtvaardige, hare plicht tegenover God en hare medemenschen heeft zij getrouw volbracht. Zich zelf vergetende, gaf de teedere echtgenoot en zorgzame moeder zich geheel weg voor het welzijn van haar huisgezin. Door haar voorbeeld meer nog dan door hare wijze woorden heeft zij hare kinderen op den weg der deugd geleid. Haar opgeruimd gemoed, haar minzaam en bevallig voorkomen, haar bezadigd en vriendelijk woord, haar ongemetene en belanglooze dienstvaardigheid hebben haar den weg tot ieders hart geopend. Daarom was zij bemind van God en van de menschen.

Het aandenken van haar voorbeeldig leven blijft de zoetste vertroosting voor allen die haar heengaan be-  
weenen. De dood verrast nooit den rechtvaardige, al-  
tijd is hij bereid om voor God te verschijnen en dan  
sterft hij gerust, betrouwend op Gods voorzienigheid,  
die alles schikt voor het meerdere goed der geliefden.

Duurbare Echtgenoot en teergeliefde Kinderen, zoo  
innig gelukkig hebben wij samen reine levensvreugde  
genoten en steeds dankten wij God om het goede dat  
Hij ons heeft bedeed. Zegen nu ook den Allerhoogste  
als Hij ten deele terugneemt wat Hij in goedheid gaf.  
Tijdelijk zijn wij gescheiden, mij valt nu een benij-  
denswaardig geluk en een eeuwige vrede te beurt. Gij  
treurt in dit tranendal doch weldra zijn wij voor altijd  
weer vereenigd, inmiddels blijf ik u van uit den hemel  
beminnen en bijstaan. Geliefde Familieleden en Vrien-  
den, vaartwel en tot wederziens bij God.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afi.

*Mollaert-Geurts, Vredestraat 40, Geeraardsbergen*