

De Heer ontvange het offer mijns levens tot redding
van mijn duurbaar Vaderland.



Rouwvolle en Roemrijke Gedachtenis van **Mijnheer Edgar Van Rechem**

STUDENT IN HET CONSERVATORIUM VAN GENT
EERSTE SOLDAAT BIJ HET 22 LINIEREGIMENT
geboren te Audenaerde, den 11 September 1892.
Hij streed in den grooten strijd rond Thienen - meer-
malen rond Mechelen - te Waelhem, en stierf op
verkenning de heldendood, den 2 Oktober 1914, te
Duffel, waar hij op 't Kerkhof der gesneuvelden
begraven ligt.

Door zijn minzaam karakter en groote rondborstig-
heid wist hij alle herten te veroveren.

Zijne kostbare begaafdheden bereidden hem eene
schoone toekomst - Hij was gelukkig zijne talenten
ten dienste te stellen van zijne godsdienstige wapen-
broeders: in verscheide legerplaatsen was 't Edgar
die de militaire Missen en plechtigheden begeleide,
en christens moed in de herten sprak.

Dapper gedroeg hij zich in den oorlog (Heb. xi. 34)
zonder te vreezen dezen die het lichaam dooden, maar
de ziel niet kunnen dooden (Matth. x. 28); met moed
en kracht streeft hij voor het land dat de Heer aan
zijne voorvaderen ten erfdeel geschonken heeft.

(Jos. I 6.)

En 't is al ons duurbaar Vaderland te verdedigen
dat hij het hemelsch Vaderland heeft gewonnen.

Beminde Ouders, broeder en zusters, bekommert
u toch zoo zeer niet om mij; als Gij het maar wel stelt,
acht ik mij gelukkig.

Reeds veel heb ik gestreden, maar als goede soldaat
zal ik mijne plicht tot het einde toe vervullen; ik
wil en zal strijden zoolang ik kan, mijne wapens
overhandig ik niet. (Laatste woorden aan de familie.)

Vriend Edgar, uw aandenken zal hier nimmer
vergaan: Audenaerde telt u onder zijne helden,
Audenaerde blijft u dank baar.

Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust,