

Kom, Bruid van Christus, ontvang de kroon welke
de Heer U van alle eeuwigheid heeft voorbereid.
Off. Virg.



ZALIGE GEDACHTENIS

van de

Eerwaarde Moeder Maria-Theresia

(Eere-Vicaresse)

In de wereld, Juffrouw Emilie Van Rechem

geboren te Asper, den 10 Juli 1841,

getreden in het klooster der Zusters van 't H.

Hart van Maria te Nederbrakel, den 10 April 1861,

gekleed den 18 Juli 1861,

geprofest den 25 Augustus 1862,

godvruchtig † te Nederbrakel, den 4 Maart 1925,

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij was voor haar medezusters een voorbeeld der
volmaaktste deugden... Overste, koos ze steeds
voor zich de laatste plaats, den zwaarsten arbeid.
Goed voor anderen en streng voor zich zelve, was ze
immer bereid om eenieder te helpen en aan te moe-
digen. — Haar grondige godsvrucht, haar vurige
ijever in het kwijten harer plichten, strekten aan
elk tot voorbeeld. Haar dood was heilig als haar
leven.

Met volle vertrouwen op God is zij gestorven,
zeggende: H. Hart van Jesus, ik stel mijn betrou-
wen op U.

Geliefde Medezusters, duurzame Bloedverwanten,
ik droeg U diep in mijn hart. Die liefde draag ik me-
de ten hemel. Daar zullen we elkander wederzien.

Mijn Jesus barmhertigheid. 100 dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 dag. afl.

R. I. P.