

Heer, uw Wil geschiede !



Ter Gedachtenis van
Maria - Lily - Julienne VAN RENTERGHEM,

dochtertje van
MARCEL en van MARIA SANGLET.

geboren te Gent, den 6 April 1945 en aan de
liefde van hare ouders ontrukkt te Ledeberg, den
18 Februari 1946.

Wij hoopten beiden dat gij zoudt,
o kind, de lasten menigvoud
verzoeter, die uwe oudren twee
gedoogen, op dees wereldzee.

Wij hoopten...! Maar we'n wisten niet,
't is God alleen die alles ziet,
dat ge ons zoo vroeg gingt afgeplukt,
geroofd zijn en schier weggerukt !

Eilaas, hoe scheurt ons herte en doet
het zeer, omdat het missen moet
hetgeen 't niet missen wil noch zal,
't en zij om U, o God van al !

Hebt Gij het dan, o goede God,
en ziet ons kindje geerne, tot
dat Gij ons ook, die altijd leeft,
den hemel . en ons kindje geeft !