

De dood der rechtvaardigen is kostbaar. zij is immers het einde zijner smarten. de Kroon der overwinning. de ingang van het eeuwig leven en het begin der volkomene rust.
H. Bernardus.

† BID VOOR DE ZIELERUST †
van

ALFONS VAN RO

wedunnaar van

Marie-Octavie VAN WAEYENBERGE

geboren te *Ste-Maria-Lierde*, den 15 December 1874 en
schielijk overleden te *Erwetegem*, den 16 April 1936
versterkt door de *H. H. Sacramenten der Stervenden*

Hij was lid vnn den *H. Hartbond*.

Deze man was eenvoudig en rechtschapen, menschlievend en vooral overtuigde christen. Nooit ontviel een lasterwoord zijne lippen. In de benauwdheden en pijnen die hem overkwamen was hij geduldig en onderworpen en in 't stille gebed zocht en vond hij hulp en troost.

Mijne duurzame *Kindereu* uw vader verlaat u, hij verlaat ook deze wereld waar hij veel geleden heeft en hij gaat bij uwe brave moeder de belooning genieten van al zijn lijden. - Ondertusschen blijft met elkander vereenigd en wij zullen veel voor u bidden, opdat Gods zegen en bescherming altijd over u zou rusten. Wat gij van ons gezien en gehoord hebt, onthoudt zulks, als zoovele lessen om als deugdzaame menschen uwe loopbaan te eindigen en nadien het geluk des Hemels te mogen veroveren.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil 300 d. afl

Uitg: Florent Rouchout, Erwetegem