

H. Hart van Jezus, ons toekome uw Rijk. (300d.afl.)

✠
BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

PIETER-FRANCIES VAN RONSSE

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

NATHALIË VAN RONSSE

Voorzitter van 't Kerkbureel,
Oud-Schepen der Gemeente,
Lid der Commissie van Openbaren Onderstand.

geboren te Michelbeke, den 14 Juni 1857 en aldaar
godvruchtig overleden den 29 Augusti 1928.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van d'Eerewacht van 't H. Sakrament, der Con-
frerie van den Zoeten Naam, van 't genootschap van
den H. Vincentius à Paulo, van 't aartsgenootschap
van den H. Franciscus-Xaverius, der vereeniging
van den Wekelijkschen Kruisweg.

Hij was een zachtaardig man, vol van geloof.
Hij muntte uit door zijne godsvrucht, wijsheid en
voorzichtigheid. Als echtgenoot was hij een toon-
beeld van alle christene huisgezinnen. Alle ware
christenen, alle rechtschapene lieden zullen zijn
afsterven betreuren.

O Heer, uwen geloovigen wordt het leven niet
ontnomen, maar slechts veranderd, en terwijl het
huis dezer aardsche ballingschap in puin valt, wordt
er een eeuwig woning in den Hemel bereid.

Prefatie der overledenen.

Beminde Echtgenoot, troost U en heb dank voor
uwe zorgen en genegenheid. En gij, mijne duurzame
Bloedverwanten, vergeet mij niet in uwe gebeden.
De dood kan ons huisgezin niet vernielen. Gij leeft,
mijne ziel leeft bij God en niets kan ons beletten
aan elkander te denken en elkander te beminnen
tot op den dag van het zalig wederzien.

Men bidt de vier akten.

Hij ruste in vrede, Amen.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.