

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden worden. Mach. XII, 46.



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

Maria Josepha VAN ROY

Weduwe van

Guillielmus DAUMERIE

geboren te Ternath, den 24 Juni 1824 en na eene langdurige ziekte godvruchtig overleden te Sint-Mertens-Bodeghem, den 2 November 1907, voorzien van de HH. Sacramenten der sterfenden.



Zij was door allen geëerd omdat zij den Heer grootelijks vreesde, en niemand sprak enig kwaad van haar. Judith VIII, 8.

De devotie tot Maria is een onderpand ter zaligheid, welke God geeft aan die Hij voorbestemt tot de glorie des hemels. H. Joan. Dam.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn dergenen die voor de opvoeding hunner kinderen gezorgd hebben. H. Hieron. ep. 79.

GEBED.

Wij bidden U, o God, verleen aan uwe dienaress *Maria* vergiffenis van hare zonden en zwakheden en laat haar deel hebben in het geluk uwer uitverkorenen. Dit smeeken wij U door Jezus-Christus onzen Heer. Amen.

Druk. Fr. Gillis-Bosman, Ternath-Statie.