

Zij stierf martelares van hare huwelijksplicht.

• †  
**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**ALICE VAN RUYSKENSVELDE**

echtgenootte van Mijnheer •

**ACHIEL MISEREZ**

geboren te Erwetegem, den 5. September 1895, en  
aldaar zeer godvruchtig overleden den 28 Maart 1928  
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden,  
Zij was lid confrerie H. Barbara en den Wekelijkschen  
Kruisweg.

De voorbeeldige echtgenootte en moeder is dood!  
De vreugde is uit. Haar vroegtijdig afsterven heeft  
het hert van al die haar beminden met weedom ver-  
vuld. Nooit vergeten de diepbeproefde echtgenoot,  
de weenende moeders, broeders, zusters hoe zij in  
hun midden als een ware engel leefde.

Zij koesterde den zoeten droom nog lange jaren  
met haren duurzamen Echtgenoot te werken voor  
't welzijn van dien kostbaren schat dien God, pas  
vier weken geleden, hun geschonken had... Maar de  
Heer heeft er anders over beschikt... dat zijn heilige  
Wil geschiedde. Gij weent, o mijn weembinden,  
doch weent niet gelijk dezen die geene hoop heb-  
ben; ik juich reeds in den hemel en waak als een  
schutsengel over u allen en bijzonderlijk over mijn  
kleinen Georges.

Mijn teergeliefde Echtgenoot, neem uw zwaar  
kruis op met ware kristen gelatenheid, stel uw ver-  
trouwen op de Goddelijke Voorzienigheid; en Gij  
mijne duurzame moeders, broeders en zusters troost  
mijnen Echtgenoot in zijn lijden en waakt met Hem  
op mijnen kleinen engel Blijf mij steeds indachtig  
in uw gebeden

H. Hert van Jezus in u stel ik mijn betrouwen!

300 d. afl

Sottegem, druk. "De Beiaard," Haegeman-Cousy