

In zijn leven hadden wij hem lief, nu hij dood is
zullen wij hem niet vergeten.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Maurice VAN RUYSKENSVELDE

Echtgenoot van Mevrouw

Virginie De Brouwer

*Geboren te Erwetegem den 8 Juni 1849 en aldaar
godvruchtig overleden den 8 Juli 1932.
versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.*

*Lid van de confrerie der H. Barbara,
der Vincentianen en den wekelijkschen Kruisweg.*

Wijkmeester van de Xaverianen,



Op den weg der beproeving waarin gij mij hebt
gezonden leerde ik uwe goedheid en liefde kennen, en
kreeg de vaste overtuiging dat Gij, o Heer niet slaat
zonder te zalven, dat gij kastijdt deze die gij bemint.

Edelmoedig van aard, rechtveerdig in zijn handel,
minzaam in zijn omgang medelijdend met zijn even-
mensch, telde hij niet dan vrienden ook zal zijne
gedachten in zegening blijven.

Maria, mijn machtige voorspreekster tot U heb ik
geroepen. gij waart mijn hoop mijn toevlucht, verhoor
mijne stem en bid Jesus voor mij

Dierbare Echtgenoot, ik verlaat eene aarde van
ellende voor het rijk van vrede ween dus niet en gij
teerbeminde Kinders, eert uw moeder al de dagen van
haar leven en de vrede van God zal met u wezen.

Bid ook allen voor mij, ik zal voor u hetzelfde doen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300d, afl

Uitgever. Florent Rouckhout Erwetegem.