

Er is geen zekerder teeken dat men bij de uitverkoren is, dan na een christelijk leven door menigvuldige kwellingen beproefd te zijn geweest.

H. ALOIS.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**Celina VAN RYSSELBERGHE,**

WEDUWE VAN

*Alfons Volckeryck,*

*geboren te Calcken den 6 Februari 1882 en aldaar godvruchtig overleden den 27 November 1918.*

*Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden*

Als een toonbeeld van christen geduld heeft zij alles onderstaan wat de goddelijke Voorzienigheid haar overzond en met onwankelbaar betrouwen op Hem en met gerust gemoed wachtte zij op het oogenblik om voor Hem te verschijnen.

Gods oordeelen kunnen wij niet doorgronden; doch wij moeten ons aan zijne opperste schikkingen onderwerpen, hoe bedroevend zij ons ook voorkomen, omdat hij oneindig wijs is en ons bemint.

ROM. XI. H. BAS.

In het midden mijner jaren ga ik naar de poorten van het graf! Doch eene zalige dood is beter dan een bitter leven; en de eeuwige rust beter dan eene langdurige kwijning.

Vaartwel, lieve kinderkens, moeder zal van uit den hemel met vader op u waken, gij, dierbare moeder en bloedverwanten, blijft mij uwe liefde betoonen door uwe gebeden en door uwe voortdurende zorgen aan de jonge weesjes.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijne ziel met u in vrede ruste.

*300 dag. afl.*

**R. I. P.**

Calcken, drukk. Pr. en E. Van de Velde.