

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. 100 dag. afl.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

**Bertha - Prudentia VAN SANDE**

echtgenootte van Mijnheer

**Livinus VAN UNCHEM ;**

geboren te Aalst op 18 November 1898

en er godvruchtig overleden op 15 December 1938,  
versterkt door de heilige Sakramenten.

Zij was een voorbeeldige echtgenootte en goede moeder, aan haar kinderen gaf zij een verzorgde opvoeding en al haar vreugde bestond in ze te zien vooruitgaan op den weg der deugd. Hard is de beproeving, o Heer, en geweldig diep de wonde welke haar dood in ons familieleven en in onze harten slaat... Maar wij gelooven in U, wij hopen op U, wij beminnen U. Hoe ondoorgankelijk ook uw oneindige raadsbesluiten zijn, wij knielen voor U neder en aanbidden in volle onderwerping, Uw heiligen Wil.

Met de grootste verdueligheid heeft zij de beproevingen eener langdurige ziekte onderstaan, en in alles was zij onderworpen aan Gods wil. - Op haar sterfbed waren de laatste woorden die ze zei: vaarwel beminde echtgenoot en kinderen.

Beminde echtgenoot, mijn vroegtijdig afsterven is heel droevig voor u en voor onze kinderen, voor welke ik gansch mijn leven geofferd heb als den heiligsten moederplicht; — dierbare ouders, schoonouders, broeders, zusters, schoonbroeders, schoonzusters en familieleden, bewaart mijn aandenken in uw midden en vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 dag. afl.