

O Heilig Kruis, onder uwe schaduwe rust en hoop ik



**BID VOOR DE ZIEL**  
VAN  
**ROSALIA VAN SCHELVERGEM**  
echtgenootte van  
**PETRUS TORREKENS**

*geboren te Denderhaute den 15 Maart 1872  
en aldaar overleden den 9 Juli 1933,  
versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden*

Zij was een ware moeder en hare gedachtenis verdient in eere te blijven, haar betrouwen op Góds lieve Moeder gaf haar immer kracht en moed.

Zij heeft haar brood in ledigheid niet geëten, met hart en ziel leefde zij voor haar gezin.

Gij weet hoe redelijk onze droefheid is over het verlies onzer moeder; indien wij tranen storten en is het niet omdat wij denken dat haar lot beweenslijk is, maar omdat zij ons ontnomen is. De blijdschap van ons hert is verdwenen, de kroon van ons hoofd is gevallen en onze vreugde is in diepe droefheid veranderd; dat uw wil geschiede Heer.

Het is zoet en aangenaam te sterven als de stem des gewetens u zegt dat gij gansch uw leven voor den Heer hebt overgebracht. H. Aug.

Vaartwel, beminde Echtgenoot en Kinderen, die ik zoo teer bemind heb, weent niet om mijn afsterven maar weest mij indachtig in uwe gebeden, hierboven hoop ik U allen eens weer te zien.

*H Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U,  
300 dagen afl*

*Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid  
300 dagen afl*

R. I. P.

.....  
Drukker G. Scheerlinck, Denderhaute.