

O mijn God, zwaar is het kruis dat ons is opgelegd, doch gelaten nemen wij het aan.

† GEDENKT IN UWE GEBEDEN DE ZIEL
van den eerzamen

Modestus VAN SCHOORISSE

echtgenoot van

Emma VAN DE VELDE

geboren en christen gedoopt te S.Maria-Hoorebeke
den 27 Juni 1862 en godvreezend overleden
te St-Blazius-Boekel den 5 April 1916
versterkt door de H. Sakramenten

R. I. P.

Mijne dagen zijn vergaan als een rook... en in den bloei nog mijns levens ben ik weggemaaid en verdord als het gras der velden.

De wereld noemt allicht zulk afsterven een onherstelbaar verlies; de christen zwijgt lijdzaam en aanbidt de geheimen van Gods Voorzienigheid.

Dagen van beproeving hebben hem overvallen. De afwezigheid van den oudsten zoon, soldaat te velde in vaderlandschen dienst, en sedert 18 maanden zonder teeken van leven, bracht hier ook, lijk helaas bij zooveel anderen, een gevoeligen slag. Zal hij ooit nog wederkeeren? Hopen is de troostelijkste aller deugden. Vader zal hij niet meer vinden. De Heer riep zijnen dienaar, en hij is gestorven, aan ons allen, als eene zalige gedachtenis, een voorbeeld nalatende van onderwerping en christelijke kloekmoedigheid in zijn lijden en zijne dood.

Dierbare Echtgenoot, kloeken moed, stel op God al uw betrouwen, want Hij is de beschermer der weduwen en weezen. En gij ook, mijne lieve Kinderen, wilt niet weenen over mij, zoekt met Moeder troost in 't Geloof en in de Hoop. Richt uwe oogen ten Hemel, waar Vader met Jezus en de gelukkigen uwe komst verbeiden.

Bermhertige Jezus, geef Vader de eeuwige rust.

S.M. Hoorebeke, De Clippele-Van Wymeersch