

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Octavie VAN SCHOORISSE

echtgenootte van Mijnheer

JAN-BAPTIST DE BLEEKER

geboren te Ste Maria Hoorebeke den 8 Juli 1878

en er godvruchtig overleden 19 Mei 1925

versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

Zij was lid der genootschappen

der H. Barbara en der HH. Herten



Zij was eene teedere moeder en de liefde die zij hare kinderen toedroeg sloot de liefde Gods niet uit.

H. Greg.

De deugdzame vrouw is de vreugd van haren man en vervult zijne levensjaren met vrede.

Eccles. 1, 2, 3.

Nu dan, mijne kinderen, luistert naar mij : Gelukkig zijn zij die mijn wegen bewaren ! aanhoort de onderrichting en zijt verstandig en verwerpt haar niet. Gelukkig die naar mij luistert.

Prov. VIII 32.

Het leven van den mensch is een korte dag.

De avond valt neer, wijl de morgenstond enkel verdwijnt.

Bemide Echtgenoot, bemide Kinderen, de slag die u trof is zoo plots en zoo zwaar, uw lot is te betreuren, wijl ik u moet verlaten. Doch weest getroost, ons scheiden zal niet eeuwig duren en welhaast zien wij elkaar terug in 't eeuwig Vaderland.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

HOOREBEKE, druk. DE CLIPPELE-VAN WYMEERSCH