

Ik was kind van Maria, en ben mijne moeder gaan vinden.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

MEVROUW

## SOPHIA VAN SCHUERE BEEK

ECHTGENOOTE VAN

JOSEPH VAN DROOGENBROECK

Lid van de Voortplanting des Geloofs,  
van den wekelijkschen Kruisweg,  
van het Broederschap der H. Barbara  
en der H. Moeder Anna,

*geboren te Schepdael den 30 Mei 1861, godvruchtig overleden te St-Martens-Bodeghem den 8 December 1923, voorzien van de HH. Sacramenten.*

Heere ! Gij hadt haar ons geschonken tot ons geluk ; Gij vraagt haar weder : wij staan haar af zonder te morren, doch met een hert gebroken van bittere droefheid.

H. Ephrem.

Vaarwel, welbeminde Echtgenoot, vurig heb ik altijd u bemind ; wederzijds hebt gij mij ook lief gehad. Te zamen hebben wij God gediend ; te zamen hebben wij steeds ons betrouwen op Hem gesteld ; te samen hebben wij geleden ; te zamen ook zullen wij eens de eeuwige vreugden des paradijzes genieten.

Dierbare Kinderen, luistert altijd naar de raadgevingen van uwen vader. Bemint elkander met broederlijke liefde, en komt mij ter hulp door uwe gebeden.

Tob. XIV, 10 ; Rom. XII, 10, 15.

De zoetste vertroosting, die men meedraagt naar het graf, is de zalige overtuiging van altijd te hebben geleefd gelijk eene onberispelijke echtgenoot, eene teedere en toegenegene moeder, en van aan de zijnen, als een heilig erfdeel, achter te laten stichtende lessen en het voorbeeld van christene deugden.

H. Franc. Van Sales.

Genadige Jesus, geef hare ziel de eeuwige rust.

St-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx