

Mijn goede Jezus, wees niet mijn Rechter, maar mijn Zaligmaker.



## ZALIG AANDENKEN

van

# HENRI, FRANCIES VAN SIMAEY

Echtgenoot van

## PRUDENCE DE CLERCQ,

geboren te Kruishoutem den 4 Jan. 1873 en godvruchtig  
overleden te Oudenaarde den 14 Januari 1939,  
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Niets is duurzaam op deze wereld; en het aardsch geluk verdwijnt als men het meent te bezitten. Nutteloos is daarom het tijdelijk leven, tenzij de mensch het gebruike om het eeuwig leven te verdienen.

*H. Augustinus.*

Die in de liefde Gods sterft, verre van zich in 't lijden te verontrusten, vindt er zijn geluk in, omdat hij weet dat de tijd van smarten welhaast gaat eindigen, en gevolgd worden door een altijddurende vrede.

Deze eenvoudige en brave man heeft zware pijnen geleden, maar verduuldig heeft hij ze gedragen, en de verduilige lijdt maar een zekeren tijd om dan de vergelding te ontvangen.

*Duurbare echtgenoote*, ik had gehoopt nog eenige jaren tot uw troost te mogen blijven, doch God heeft het anders geschikt, onderwerpen wij ons op christelijke wijze.

*En gij mijne lieve kinders, kleinkinders en goede familieleden*, die mij bemind hebt in dit leven, mij bijstond met alle zorg in mijn ellenden, hebt dank om uw goedheid... Vergeet mij niet in uw gebeden, dient den Heer, bewandelt steeds de weg der deugd, en de ware vrede des Heeren zal met U zijn.

*Mijn Jezus, barmhartigheid!*

(300 dag. afl.)