

Geloofd zij Jesus - Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

HENRI VAN SMEEVOORDE

ECHTGENOOT VAN

Clemence De Meyer

geborene Schoorisse, den 2 Mei 1845
en overleden te Segelsem, den 2 November 1919,
*voorzien van de Rechten onzer Moeder
de H. Kerk.*



Ik heb de wegen des Heeren bewandeld en ben
van dezelfde niet afgedwaald. JOB XXIX.

Hij was zoetaardig, zedig van gelaat en geregeld
van gedrag; hij werd van God en van de menschen
bemind en zijne gedachtenis is in zegening.

MACH. XV. ECCL. XIV.

Dit is mijn troost, dat God mij in het opleggen
van kwellingen niet heeft gespaard en dat ik zijnen
wil niet heb tegengesproken; volgaarne hadde ik
met u nog eenigen tijd verbleven, doch de Heer
roept tot zich deze die hem meest behagen. JOB VI.

Vaarwel, *beminde Echtgenoot, lieve Kinderen
en Kleinkind*; blijft op den weg der deugd, eert
uwe moeder, bemint elkander en vergeet mij niet
in uwe gebeden.

Mijn Jesus bermhertigheid. 300 dag. aff.

R. I. P.