

Jesus, Maria en Jozef, ik geef u mijn hart en mijn  
leven. 100 dag. afl.

† Ter Zalige Gedachtenis †

van

**LIVINUS VAN SNICK**

*Echtgenoot van*

**NATHALIE COBBAERT**

*geboren te St-Lievens-Essche, den 12 Maart 1827  
en er godvruchtig overleden den 20 Maart 1913  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.*

*Lid der Xaverianen.*

---

De Heer had hem eene schoone ziel verleend: hij was recht van hart, minzaam van karakter, sterk in zijn geloof, doordrongen van de vrees des Heeren.

Hij nam acht op de paden van zijn huis, vooral de christelijke opvoeding zijner kinderen verzorgende. Ook zonder klacht, maar edelmoedig schonk hij aan den Heer, deze, die Vader en Moeder begeerden te verlaten om in den kloosterstaat te treden. Eccli.

Maanden lang werd hij door zijne ziekte beproefd, gelijk het goud door het vuur; maar de oogen vestigende op Jesus aan 't Kruis, verdroeg hij zijn lijden met een wonderbaar geduld en vond vrede in zijne bitterste kwelling. Sap. Is.

Bemide *Echtgenooten en Kinderen*, vertroost u; beter is de eeuwige rust dan eene aanhoudende krankheid. — Geliefde Kinderen, eert uwe moeder al de dagen van haar leven. — Staat vast in den Heere — weest eensgezind. Herinnert u mijne zorgen en lessen. Weest mij gedachtig in uwe gebeden; vooral gij, die u aan den Heer in het Klooster hebt toegewijd, vergeet mij niet in het H. Sacrificie der Mis, in uwe Communieën en goede werken,

*Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.*

---

*Druk. Th. De Keyser & Schautteet, Sottegem.*