



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW
Oktavie VAN STEENBERGHE,
WEDUWE VAN MIJNHEER
Edmond Moeykens,

geboren te Erwelegem den 27 Augustus 1863 en
godvruchtig overleden te Drongen den 19 November
1930, versterkt door al de troostmiddelen van onze
Moeder de heilige Kerk.

Door onzen Heer Jezus Christus is de hoop der
zalige verrijzenis ons geschonken, opdat zij, die
door de zekere wet van de dood bedroefd worden,
door de beseftte der toekomstige onsterfelijkheid zou-
den getroost worden. Voor uwe Geloovigen immers,
o Heer, wordt het leven niet weggenomen, maar
slechts veranderd, en terwijl het huis dezer aard-
sche ballingschap ontbonden wordt, wordt in den he-
mel eene eeuwige woonstede verkregeu.

(PREFATIE DER OVERLEDENEN.)

Beminde Kinderen, vaartwell! Ik verlaat deze aar-
de, die een dal van tranen is. Het is zoet te sterven
als men wel geleefd heeft. Hebt dank voor uwe lief-
de en zorgen. Weent niet langer, gij gelooft en gij
hoopt, in 't kort zien wij elkander weder in den
schoonen Hemel!

Heilig Hert van Jezus, ons toekome nu Rijk.
(300 d. afl.)

Drongen, drukk. is. De Sutter - De Smel.