

Gelukkig de Ouders die verzekerd zijn eenen engel
in den hemel te hebben



ZALIGE GEDACHTENIS

van

SUZANNE VAN STEENHUYSE

teergeliefd Dochtertje van

EDOUARD EN MARIE ROELANDT

geboren te Nederbrakel den,

6 Februari 1927 en aldaar aan de liefde harer ouders
ontrukt, den 6 Augusti 1932.

Lijk 't bloempje op haar teere stengel,
Door d' onweervlaag wordt weggemaaid,
Wierdt gij, O teergeliefde engel,
Zeer vroeg helaas, in 't graf geleid.

Gij waart den troost van uwe moeder,
Uws vaders duurb're lieveling,
Het voorbeeld van uw broeders,
't Geluk van den familiekring.

Ja liefste Vader, liefste Moeder,
Ik wierd door U zoo teer bemind,
Maar nu bij Jezus d' albehoeder,
Blijf ik nog steeds uw dierbaar kind.

Met al de Engelen lief en teeder;
Bid ik voor u bij Jezus zoet,
Eens vindt ge toch uw kindje weder,
In 't eeuwig eindeloze goed.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt