

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied; de naam des Heeren zij gebenedijd.

Job



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

MARIN VAN STEERTHEM

weduwnaar van Mevrouw

SIDONIE DE CLERCQ

geboren te Erwetegem den 1 Juni 1854 en aldaar
overleden den 22 November 1922.
Voorzien van de HH. Sakramenten.

Gelukkig deze die in den Heer ontslapen!

Al stierven zij nog onvoorziens, toch is hunne dood kostelijk in Gods oogen en de overgang tot een hemelsche rust.

Diep was het geloof in zijn hart vastgeankerd; aan de godsdienstige oefeningen van het dagelijksch leven was hij aangekleefd; aan Gods wil was hij bereidwillig onderworpen. Daarom mag hij met betrouwen zich aan den oppersten Rechter aanbieden.

Vaartwel, lieve kinderen en kleinkinderen, bedroeft u niet gelijk deze die geen hoop hebben; wij zullen elkander wederzien in den Hemel. Bemint altijd den Heer uwen God; Hij zal u ondersteunen in de beproeving en zijnen vrede zal altijd met u zijn.

Bloedverwanten en vrienden, wees mij indachtig in uwe gebeden.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7 j. en 7 quadr. afl.)

Drukk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde