

Weest mijn lot indachtig, want zoo zal ook het uwe zijn,  
gisteren voor mij, vandaag voor u. Waakt en weest bereid  
want gij weet niet op welk uur de Heer zal komen



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# PIUS VAN STEERTHEM

Weduwnaar van Mevrouw **Marie VEEGAET**

Geboren te Erwetegem, op 6 Mei 1876 en godvruchtig  
overleden, te Strijpen, op 9 Mei 1947.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.



Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en verwij-  
derde zich van het kwaad. Zijn rechtschapen gemoed, zijn  
goedhartig gedienschtig en rechtzinnig karakter maakten  
hem door iedereen bemind.

De dood is de overgang van de arbeid tot de rust, van  
het gevaar tot de veiligheid, van 't ballingschap tot het  
eeuwige Vaderland.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven maar  
een droom, alles is ijdel en verdwijnt vlug hier op aarde.  
Heer de dagen van de mensch zijn kort, het getal zijner  
jaren is in Uw handen. Gij hebt aan 't leven palen ge-  
steld die hij niet zal overschrijden.

Mijn beminde Kinderen, vaartwel weest niet ontroost-  
baar om mijn plotseling heengaan ik ga bij Moeder naar  
den hemel daar zullen wij mekaar weervinden, bidt voor  
mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U (300 d. afl.)

O Maria mijne Moeder, bid voor mij (100 d. afl.)

---

## DE FAMILIËN BEDANKEN.