

In Kristus straalt ons de hoop der verrijzenis tegen.
(Prefatie).



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw
SIDONIE VAN STERTHEM

weduwe van

Mijnheer FRANS VAN DER HAEGHEN

geboren te Erwetegem den 5 Juli 1851 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde den 14 April 1941,
versterkt door de laatste HH. Sakramenten.

*Te Strijpen lid der Confrerie van O.L. Vr. van Deynsbeke,
te Erwetegem van de H. Barbara*

Zij was eene omzichtige vrouw, gekenmerkt door kloekmoedigheid en groote bezorgheid voor haar huisgezin, dat zij in alle godsdienstigheid bestuurdde.

Beziel met een bewonderenswaardigen geest van geloof en gebed heeft zij zich ten allen tijde onberispelijk gekweten van haar kristelijke plichten. En heeft deze duurzame overledene gedurende haar leven de zegeningen Gods ontvangen, ook de beproevingen van den ouden dag heeft zij gekend; de weg tot de kerk moest zij nu ontberen. Haar laatste levensjaren waren een toonbeeld van stichtende en kalme gelatenheid want zonder klagen berustte zij in Gods wil.

Zij had een standvastige godsvrucht voor Maria, wetende dat een dienaar van Maria niet kan verloren gaan.

Vaartwel, *teergeliefde kinderen en kleinkinderen*; gij weet hoe zeer ik U beminde: ik ondervond ook, vooral in mijn laatste ziekte, hoe oprecht uw genegenheid voor mij was. Vergeet mij niet in uwe gebeden en communieën. Ik verwacht u in den hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 dag. afl.)

O. L. Vrouw, Koningin van den vrede, b. v. ons.

(300 dag. afl.)