

9. Gelukkig de mensch die de uur der dood altijd voor
oogen heeft en die zich optijds bereidt om wel te ster-
ven
Thomas. a C 28 : I

Ter Zaliger  Gedachtenis
van den Heer

ALPHONS VAN STRIJTHEM

echtgenoot van Mevrouw

Philomena VAN DER MEULEN

geboren te S^{te} Maria-Lierde
en overleden te Delftinge den 2 Mei 1905,
in den ouderdom van 61 jaren

Voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden.

De dood verrast nooit den waren christenen; deze
is altijd bereid en gerust, zij stelt slechts een einde aan
de ellende dezer wereld om hem te geleiden in de vreug-
de des Heeren
H Bern.

De Heer begaafde hem met rechtzinnigheid en een-
voudigheid in zijnen handel; hij was nederig onder
zijne broeders en openhartig in zijnen Godsdienst

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerechtig-
heid, hij zal mij beloonen volgens de reinheid mijner
handen, want ik heb zijne wegen bewaard en ik heb
mijnen God niet ontrouw geweest Ps. XVII. 21. 22

Vaartwel teergeliefde echtgenoot en beminde Kin-
deren tot wederziens in den Hemel, vergeet mij niet
maar helpt mij door uwe gebeden.

Zoet hert van Maria wees mijnen toevlucht.

(300 dagen aflaat)

R I. P.

Drukk. A. & V. Van Nieuwenhove, Geerardsbergen