

Waak, want gij weet niet op welk uur
de Heer zal komen. (Mat. XXIV.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

ALBERT VAN STRYDONCK

zoon van

VAN STRYDONCK FRANÇOIS
en **DELANGHE ELODIE**

geboren te Ronse den 8 April 1914
en overleden bij werkgeluk te Wasmes,
den 20 Mei 1938.

Wees niet ontroostbaar zooals deze die
geen hoop hebben. (I. Th. IV.)

De dood heeft dezen jongeling in volle
werking, in den bloei der jaren, getroffen.
Als gehoorzame zoon kende hij slechts een
weg : deze van het werk en den plicht.

De ondoordringbare besluiten van Onzen
Zaligmaker hebben gewild dat dezen mijn-
arbeider tot Hem terugkeerde. Dat Zijn
Heilige Naam gezegend zij.

Zeer beminde Ouders, lieve Broeders, fami-
lie en vrienden, gij allen die mij zoo lief
had, ik verlaat U niet ; ik zeg U slechts
vaarwel. Ik scheid van U maar mijn gene-
genheid blijft. Gedenk mij in uwe godvruch-
tige gebeden.

Zoet Hart van Jezus, geef hem de eeuwige
rust. (300 d. afl.)

R. I. P.

Druk. J. Leherte-Delcour, Ronse