

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

EMMA VAN STRYTHEM

echtgenoot van

MARINUS DE PREZ

geboren te Sinte Maria-Lierde den 2 Juli 1880
en aldaar overleden den 1 Mei 1914.
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Stort tranen over eenen doode, en begin te weenen alsof u eene pijnlijke zaak ware overkomen, maar wees niet ontroostbaar in uwe droefheid.

Eccli. XXXVIII, 16, 17.

Bij eenieder had zij eenen goeden naam en niemand sprak van haar eenig kwaad.

Judith. VIII, 8.

Wie zijnen evenmensch geen medelijken toont, die is Gods vriend niet.

Job. VI, 14.

Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner, ten minste gij, mijne bloedverwanten en kennissen.

Mijn Jezus barmhartigheid ! . . . 100 d. afl.

Druk. Fritz Van Damme, Maria-Lierde.