

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Karel Van Strythem,**

echtgenoot van

**Mevrouw Irma VAN DAMME**

geboren te Ste Maria-Lierde den 6 Januari 1881 en  
overleden te Gent den 10 Juli 1934, voorzien van de  
H. H. Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

—

Ware christen in 't leven, dat bleef hij tot het einde toe. In 't midden zijner kwellingen en smarten bleef hij aan God onderworpen. Onze roem is deze : de getuigenis van ons geweten, dat wij in deze wereld en voornamelijk bij U, o Heer, in eenvoudigheid des Harten en niet in vleeschelijke wijsheid, in Gods genade geleefd hebben. Steunende dan op den overvloed uwer barmhartigheid, zal ik in uw huis binnentreden, en vervuld met uwe vrees zal ik U aanbidden.

Maria, gij waart mijn toevlucht in het leven, mijn troost in de beproeving, thans zijt gij de hoop mijner zaligheid.

Vaartwel, duurzame echtgenoot, geliefde kinderen, moeder, zusters en bloedverwanten, gij zijt nu in droefheid, weest niet gelijk deze die geen hoop hebben. Ik zal U eens wederzien, en dan zal ons hart zich verblijden, want niets zal ons nog kunnen scheiden.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne zaligheid.

(300 dagen afl.)

R. I. P.

Druk. Valère Lafort, Maria-Lierde. — B. 22277.