

Voor de noodlijdende opende zij de handen naar
den armen stak zij den arm uit. (Prov.)

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Victorine Van Strythem

weduwe van Mijnheer

L E O E E M A N

geboren te St. Maria-Lierde, den 7 Mei 1857 en over-
leden te St. Martens-Lierde den 10 September 1912.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

ZIJ WAS LID VAN HET GENOOTSCHAP DER H. BARBARA,

De zoetste vertroosting die men in het graf mede
draagt, is de verzekering van geëerd hebben als
eene onberispelijke echtgenoot, als eene teedere
moeder, die aan hare kinderen het deugdzzaam
erfdeel der schoonste deugden achterliet.

(H. FRANC. DE SALES.)

Van hare kindsheid af, heeft zij in de vrees des
Heeren geleefd en zijne geboden onderhouden.
Haar rechtzinnig en vreedzaam karakter diende
aan elkeen tot voorbeeld. De onzeggelijke onge-
makken der ziekte heeft zij met standvastigen
moed uitgestaan. Zij aanzag de dood met de zoete
rust en de vaste hoop van een goed geweten, vol
betrouwen in Jesus, Maria en Joseph.

Duurbare Kinderen; luistert naar de stem uwer
stervende moeder; denkt aan de zorgen die ik voor
u gehad heb, vergeet mijne lessen niet; weest
standvastig vereenigd en bemint malkander met
ware liefde. — Voor mij, God roept mij en ik ga tot
uwen Vader; — intusschen weest mij indachtig in
uwe gebeden, opdat wij allen eens vereenigd mogen
zijn in den Hemel.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde. (300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

Mijn Jesus barmhartigheid! (100 dag afluat.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.