

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

VITAL VAN STRYTHEM

echtgenoot van

BLONDINA DE GEETER

geboren te Maria-Lierde, den 8 December 1832, en aldaar
godvruchtig overleden, den 23 December 1907, voor-
zien van de HH. Sakramenten der stervenden.

~~~~~  
Hij was een man vol van levendig geloof, ieverig voor  
het goed, vijand van alle kwaad, minzaam in zijne  
handeling, rondborstig en ongeveinsd, en daarom wierd  
hij van God en van de menschen bemind, en is zijne  
geheugenis in zegen.

Kostbaar is de dood van den rechtveerdige ! Uit  
Gods mond zal hij hooren : Verheug U, goede en  
trouwe dienaar, deel de blijdschap uws Heeren mede.

De rechtveerdige, hoewel verrast door de dood, zal  
in vrede rusten.

Bedroeft U niet, gelijk deze die geene hoop hebben,  
want de wereld is een ballingschap, het leven een door-  
gang, en den hemel ons vaderland.

Vaartwel, beminde echtgenoot, lieve kinderen en  
bloedverwanten, ik verlaat eene aarde van ellende voor  
het rijk van vrede.

Mijn Jezus, bermhertigheid.

100 dagen afl.

R. I. P.

Geraardsbergen, drukkerij Van Nieuwenhove.