

God is de Heer: in lief en leed zegenen wij zijnen
H. Naam.



Zalig aandenken aan

Hilaire-Victor-Gérard & **VanTieghem**
Gilbert-Theoduul-Armand

zoontjes van

Georges & Anna De Haspe

*geboren te Peteghem (Oud.) den 13 Juli 1923.
aldaar overleden, den 2 Juli, 1925.*



Kindjes, ons van God gegeven,
En zoo vroeg aan de aarde ontvlucht,
Weergeroepen tot een leven
Waar geen lijden immer zucht.

Ach! gij kent ginds hoog de liefde
Die u koesterde op haar schoot,
En die de nieuwe rouw nu griede
Toen ge uw minzame oogjes sloot.

Geeft ginds hoog die liefde ons weder
In een zalige oudermin;
Schouwt van uit uw vreugden neder
Op 't verlaten huisgezin.

Blijft ginds hoog als hier beneden
Kindjes van ons kindertal.
Om wier liefrijke engelbeden
Ons de Hemel zeeg'nen zal.

Oud. drukk. Vandenabeele.