

Helaas! Wat wreede slag heeft ons getroffen! De vreugde van ons hert is verdwenen, de troost van ons leven is ons ontnomen.



TER ZALIGE GEDACHTENIS VAN

Mevrouw

MARTHA VAN 'T PAD,

Echtgenote van Mijnheer

HONORÉ HAELTERS,

geboren te Assebroeck-bij-Brugge den 21 Juni 1884 en overleden te Oudenaarde den 29 Juli 1918, versterkt door de HH. Sakramenten.

O Heer, hoe redelijk is toch onze droefheid: wij beweenen eene jonge, minzame, deugdzame echtgenote, op wie het hert van haren man mocht zijn vertrouwen stellen; eene goede moeder die hare kinderen zoo liefhad; een schoon karakter, bereid om iedereen te helpen, en voornamelijk den armen, den vluchteling, den ongelukkige.

Wij buigen het hoofd voor uwe opperste schikkingen, hoe nijpend zij ons ook voorkomen. Maar wij smeeken U, aanhoor onze bede, en stort over die duurzame ziel al het geluk dat Gij ons ontnemt.

H. MARG.

Hoe zoet is toch de band van een goed huwelijk die van twee herten maar een maakt. De dood komt dien band te breken.

O lieve Echtgenoot, dank voor uwe liefde, dank voor uwe zorg; stelp uwe tranen, deze die gij zoo zeer betreurt leeft nog, zij denkt aan u, bid voor u, en verzoekt u haar nooit te vergeten, en uwe liefde nu nog meer te stellen op onze kinderen, en ze deugzaam op te brengen.

FENELON.

Gij, mijne beminde zusters, broeder, bloedverwanten en vrienden. blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jesus barmhertigheid. (100 dagen aff.),

Bid de akten voor de duurzame overledene. (7 jaren en 7 quadr. aff.)