

O Heilig Kruis. onder uwe schaduw rust ik.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# MARIE VAN TRIMPONT

Echtgenoot van Mijnheer

HENRICUS POLLEZ

geboren te Nederbrakel, den 1 Mei 1864 en aldaar  
godvruchtig overleden den 3 Juli 1926

*Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden*

Zij was eene goede moeder steeds bezorgd met  
alles wat in haar huis omging.

Eenvoudig en rechtzinnig van hart, was zij van  
iedereen geacht en bemind, ook zal hare gedach-  
tenis in zegen blijven.

Droevige dagen en pijnlijke nachten heeft zij  
doorgebracht; maar in hare ziekelijkheid was zij  
verduldig en onderwierp zich volkomen aan den  
Wil des Heeren.

Hetgeen ik geleden heb is voorbij, maar hetgeen  
ik van den Heer er voor zal ontvangen zal eeuwig  
duren. Job. VII.

Liefderijk en dienstvaardig was zij steeds bereid  
tot op de laatste dagen van haar leven om haren  
evenmensch bij te staan, geerne leende zij haren  
dienst en zorgen aan dezen die het noodig hadden.

Bemide Echtgenoot en Kinderen, ik dank U voor  
uwe liefderijke zorgen binst mijne ziekte. Nu  
beveel ik mijne ziel aan uwe vurige gebeden met  
de troostvolle hoop dat wij eens zullen verenigd  
zijn om nooit meer te scheiden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert