

Heilig sterven is de bekroning van een christelijk leven.

BID VOOR + D E ZIEL

van

Marie-Clemence Van Trimpont,

weduwe van

Désiré HAEGEMAN

geboren te St Martens-Lierde, den 12 Februari 1864
en godvruchtig aldaar overleden den 7 Augusti 1933,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch die nu tracht te wezen in het leven, gelijk hij wenscht gevonden te worden in het uur der dood.

Niets brengt op aarde den mensch dichter bij God, dan lijden en beproeving... en hoezeer de natuur en de wereld het eene en het andere ook bekampen, op tijd en stond krijgt elk zijn deel. Maar de christen van goeden wil verstaat die noodwendige zuivering onzer ziel om alle ongerechtigheden uit te wisschen. De dierbare afgestorvene was in dit opzicht een voorbeeld van geduld en onderwerping aan Gods wil ; gedurende de lange en pijnlijke smarten in haar lichaam, herhaalde zij dagelijks — tot stichting van allen die haar naderden — « ik aanvaard alles zooals het O. L. H. belijft. »

Na de dagen van beproeving zal zij de kroon ontvangen van 't eeuwig leven in eeuwige vreugde.

Bemide kinderen en allen die mij dag en nacht met zooveel liefde hebt omringd en verzorgd, hebt dank... en God zal 't u loonen. Vergeet de lessen en voorbeelden uwer moeder niet, en weest altijd indachtig dat waar geluk en ware vrede — zelfs in beproeving — alleen te vinden is op den weg van Gods geloof en Gods geboden.

Tot weerziens in den schoonen hemel.

Mijn Je-zus barmhartigheid ! (100 d. afl.)

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. — B. 21133