

Mij is niets overgekomen dan hetgeen aan den
Heer behaagd heeft; dat zijn heilige Naam ge-
zegend zij. Job. I. 21.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Lydie Van Trimpont

Echtgenoot van Mijnheer

ALFONS CARMÉ

geboren te Everbeke, den 7 September 1863 en
overleden te Paricke, den 10 April 1927.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

LID DER CONFRERIE VAN DE H. BARBARA.

—♦♦♦—
Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft.
H. Ambr.

Gelukkig degene die met onderwerping het lijden
verdraagt, want na de beproeving geleden te
hebben, zal zij de kroon des levens bekomen,
welke God beloofd heeft aan diegenen die Hem
beminnen.

Hare wegen zijn schoon geweest, op haar be-
trouwde het hart van haren echtgenoot. Zij sprak
altijd met wijsheid en de wet van zachtmoedigheid
en sterkte was op hare tong. Al die haar kenden,
betreuren haar afsterven.

Vaartwel, beminde Echtgenoot en Kinderen, geen
tranen maar gebeden opdat ik weldra de eeuwige
vreugde moge genieten

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.