

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het gebeurd:  
de naam des Heeren zij gebenedijd. Job 1, 12



**Bid voor de Ziel**

van Mevrouw

**Victorine Van Trimpont,**

echtgenote van Mijnheer

**MODEST MERCKAERT,**

geboren te Geeraardsbergen den 26 September

1875, en godvruchtig aldaar overleden

den 28 Januari 1910,

Voorzien van de Heilige Sakramenten.



Eilaas wat is er ons overgekomen ?. De vreugde van ons hart is verdwenen, de kroon van ons hoofd is gevallen ! Daarom heeft de droefheid ons hart geperst en onze oogen met tranen overgoten. Thr. Zij immers was eene moeder die altijd acht gaf op de gangen haars huisgezin en die van iedereen geacht en bemind werd. Jud. Van haar mag men met waarheid zeggen dat zij haar brood in ledigheid niet geeten heeft (Spr.) Zij verdient in de gedachtenis der braven voort te leven ; zij verdroeg all s kloekmoedig omdat zij hare hoop in God gesteld had. 2. Mach.

Beminde echtgenoot, vaarwel, bezorg den schat die ik u achterlaat, en gij mijne duurzame kinderen, vergeet mij nooit, volgt mijn voorbeelden na, het is het duurzaamste erfgoed dat ik u achterlaat. God zegge en beware u. En gij duurzame ouders, bloedverwanten en vrienden hebt dank voor al hetgeen gij voor mij gedaan hebt en ik bid u, blijft mij gedenken in uwe gebeden.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht. (300 dagen aflaat.)

Geeraardsbergen, druk. Arthur Pauwels.