

Heer. Uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel.



## Bid voor de ziel

van Mijnheer

**Arthur VAN TWEMBEKE**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA-ELISA VERSTICHELEN**

geboren te Nederbrakel den 11 Januari 1888, en er overleden den 7 Juli 1938.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

---

De zielen der rechtvaardigen zijn in de hand Gods, en de foltering der dood zal hen niet raken. In de oogen der dwazen, schenen zij dood; hun scheiden uit deze wereld, wierd aanzien voor eene overmaat van verdrukking, en hunne scheiding van ons als een volkomen ondergang. En nochtans zij zijn in vrede, en indien zij voor de menschen smarten hebben geleden, onsterfelijk is hunne hoop; licht was hunne verdrukking, en groot zal hun loon zijn, want God heeft ze zijner waardig gevonden.

(Boek der Wijsheid, III, 15)

Hij was een goed echtgenoot en vader, vervulde op tijd zijn plichten jegens God, leede God vreezen, de zonde vluchten, God wel te beminnen en er naar te leven.

(Cantsius)

Bemide Echtgenoot, plotseling werd ik aan uwe liefde ontrukkt en aan de liefde van ons kindje: hard is de slag doch gij moogt niet ontroostbaar zijn zooals deze die geen hoop hebben. Betrouw op God, bid voor mijne ziel en van uit den Hemel zal ik U beminnen en voor U beiden zorgen nog beter dan ik het gedaan heb op deze wereld.

Vaartwel mijne bloedverwanten en vrienden, tot weerziens in den Hemel,

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust en dat het eeuwig licht hem verschijne.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

---

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt