

Waakt, omdat ge niet weet, op wat uur uw Heer zal komen. Daarom, weest altijd bereid, want op een uur dat gijhet niet vreest, zal de Zoon des menschen komen.



BID VOOR DE ZIEL

van

Camiel VAN TWEMBEKE

weduwnaar van

LEONIE DE CUBBER

geboren te Nederbrakel,
den 6 April 1858 en er godvruchtig overleden
den 19 April 1930,

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Tegen het geweld der dood kan er zich niemand wapenen, want op haar zeisen staat geschreven : « Ik spaar niemand, noch jong, noch oud; ik kom onvoorziens en wijk voor niemand. » Wees dus altijd gereed en leef zoodanig dat de dood u nimmer onbereid aantreffe.

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods handen en de smart der dood zal hen niet raken, de rechtvaardige, al wordt hij door de dood verrast, sterft in vrede.

De Almogende heeft dit leven met kwellingen vervuld om ons de waarde van het toekomstige te doen kennen.

O dood, met welke macht rukt gij den blinddoek van voor onze oogen weg! Hoe klaar toont gij ons de nietigheid van de aardse goederen en vermakken? Hoewel leert gij ons de liefde tot God en onze naaste te oefenen, opdat wij zelf mogen genade vinden in het oordeel Gods

Beminte kinderen, vaartwel! Dient God in alle rechtvaardigheid, bemint en helpt elkander, vergeet mij niet in uwe gebeden en de vrede Gods zal met U zijn.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7j. & 7 q, a.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 dagen afl.

Vandendriessche Nederbrakel.