

Heer, gij hadt ze ons gegeven opdat zij ons geluk zou uitmaken, nu eischt Gij ze terug : dat uw heilige wil geschiede.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Clothilde Van Twembeke

Echtgenoot van Mijnheer

PETRUS GODITIABOIS

geboren te Nederbrakel, den 3 Juni 1865 en aldaar
overleden den 3 Augusti 1923.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

Iedereen zal het vroegtijdig afsterven van deze goede vrouw betreuren : voor haren echtgenoot was ze immers een sterke steun in de wisselvalligheden van 't leven; voor hare kinderen was ze eene wijze leidster, en een schoon voorbeeld van vele deugden; voor de armen en minbedeelden was ze goedhertig en medelijdend.

Het huiselijk geluk wordt door dezen geweldigen slag verbroken; doch Vader en Kinderen zijn menschen van geloof, die het hoofd buigen voor Gods wijsheid die alles schikt; zij betrouwen op Gods voorzienigheid die uit het kwade het goede weet te verwekken; zij zullen in deze beproeving kloekmoedig zijn gelijk moeder kloekmoedig was tot op het einde.

Beste Vader, Kinderen en Kleinkinderen, vergeet de wijze lessen niet van Moeder, en w-est haar indachtig in uwe gebeden.

Zoete Herten van Jezus en Maria, weest hare zaligheid.

(300 d. a/j)

Rust In Peis.

Drakk. O. Surdiacourt-Blommaert. Nederbrakel.