

*Ik geloof de verrijzenis des vleesch en het eeuwig
leven.* *Symbolum.*



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CYRIEL VAN TWEMBEKE

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-EULALIE DE GEETER,

geboren te S^{te} Maria-Oudenhove, den 5 December
1873 en godvruchtig overleden te St Martens-Lierde
den 15 November 1941. Versterkt door de H. H.
Sacramenten de stervenden.

Helaas ! wat zware slag heeft ons getroffen, wij
meenden nog lang onzen lieven echtgenoot en
vader te behouden ; en ziet ! hij is als 't ware van
ons weggerukt !... Doch als christenen buigen wij
het hoofd en onderwerpen ons aan Gods schikkin-
gen, hoe zwaar en pijnlijk die ook mogen vallen.

Alles eindigt op deze aarde, blijde dagen zoowel
als droeve, maar de eeuwigheid eindigt niet. Niets
is zekerder dan de dood, maar niets is onzekerder
dan het oogenblik op hetwelk zij ons treffen zal.
Daarom weest altijd bereid, gedenkende de woor-
den van Christus dat hij zal komen op 't onver-
wachts als een dief in den nacht.

Wat zijn zij gelukkig die uwen naam aanroepen,
o Maria, de dood kan hen niet verschrikken.

Duurbare echtgenoote, lieve kinderen en bloed-
verwanten, vaartwel ! Ik dank u voor uw genegene
zorgen en vraag u mij in uw gebeden indachtig te
blijven, in de zoete hoop elkander terug te vinden
in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. a.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. a.

R. I. P.

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen