

GELOEFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

ELODIA VAN TWEMBEKE

Echtgenoot van

RICHARD DE GEETER

geboren te Nederbrakel

den 13 September 1868, en aldaar godvruchtiglijk  
overleden den 12 September 1935,

Versterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

---

De dierbare overledene was eene godvreezende rechtschapene vrouw, die den weg der deugd in eenvoudigheid bewandelde, haar geloof, hare woorden en voorbeelden strekten hare kinderen ten goede, die hunne moeder loven, danken en betreuren.

---

De zoetste vertroosting die men in het graf mededraagt is de overtuiging, als een onberispelijke echtgenoot eene teedere en toegenegene moeder te hebben geleefd en aan zijne nakomelingen duurzame lessen en christene deugden ten erfdeel te laten.

H. Franc. v. S.

---

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch die zóó tracht te leven, gelijk hij wenscht gevonden te worden in het uur zijner dood. Th. à Kempis.

---

Duurbare Echtgenoot, God roept mij tot Hem, Hij zend U eene zware beproeving over; doch verliest den moed niet en stelt uw betrouwen op den Heer, En gij Kinderen en Kleinkindere. vaarwel mijne reis door dit leven is volbracht. De zekerste weg in dit leven is de weg der deugd en der christelijke liefde, op dien weg zult gij steun en vrede vinden bij God en bij de deugdzamen, die weg leidt tot een altijddurend blijde wederzien in den Hemel. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300 d. afl.

---

Nederbrakel, druk. Frans De Geeter-Rady's.