

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen. (100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**François Van Twembeke**

Echtgenoot van Mevrouw

**COLETA SYMOENS**

geboren te Nederbrakel, den 26 Juni 1832 en aldaar  
overleden den 2 Maart 1915.

*Versterkt door de H.H.Sakramenten der stervenden*

Zalig de dienaars die de Heer, wanneer Hij komt  
zal wakende vinden. H. Luc. XII.

Een goed leven met een waar geloof maken den  
mensch gelukkig. H. Ised.

Houdt uw hart vrij en omhoog naar God geheven,  
want gij hebt hier geen blijvende woonplaats.

(Thom. a Kempis.)

Gij allen die mij gekend hebt weest mij in uwe  
gebeden indachtig.

Bemide Echtgenoot en Kinderen voor u heb  
ik gewerkt en geleefd. Veel genegenheid en liefde  
hebt gij mij betoond. Heb dank voor uwe zorgen  
en verkleefdheid. Gedenkt u mijner in uwe gebeden  
en blijft vereenigd met de banden van wederzijd-  
sche verkleefdheid en van een oprecht christene  
geloof.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

(300 dag. afl.)

**R. I. P.**

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.