

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden worden. (MACH. XII. 46.)

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

**Joseph Van Twembeke**

Echtgenoot van Mevrouw

**MATHILDIS VEKEMAN**

geboren te St.-Maria-Audenhove, den 16 Mei 1864 en er godvruchtig overleden den 12 Februari 1915.

*Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden*

Hij was lid der Confrerie van den H. Antonius, van de Congregatie der «Christene Mans» van den Weke-lijkschen Kruisweg en van 't Gilde St. Hubertus.

De uur der dood is de uur der waarheid... 't Is dan dat men bevindt dat alles ijdelheid en kwellingen van den geest is. Gelukkig de mensch die zijn betrouwen op den Heere stelt.

De mensch aanschouwt het uiterlijke, maar God doorgrondt de herten. De mensch bezielt en oordeelt de werken, maar God onderzoekt ook de meening of intentie.

De dood spaart niemand en alle menschelijke pogingen zijn tegen haar vruchteloos; geerne zou de duurzame overledene nog geleefd hebben voor vrouw en kinderen, maar als goede christene onderwierp hij zich aan de ondoorgrondbare raadsbesluiten van den Allerhoogste.

Lieve Echtgenoote, dank voor uwe goede zorgen beminde Dochter help uwe moeder al de dagen van haar leven en gij, duurzame Zoon, strijder voor onze onafhankelijkheid, schep moed, de dag der verlossing voor ons Vaderland is nabij, ik zal bidden voor U allen, doch bidt ook voor mij. Medebroeders der congregatie, ik sterf onverwachts, maar toch bereid, stort een gebed voor mijne onsterfelijke ziele.

De Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quad. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt