

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS | Amen.



Bid voor de ziel

van

Kamiel VAN TWEMBEKE

echtgenoot van

Marie-Mathilde VAN DER BEKEN

geboren te Nederbrakel, den 14 Mei 1869,
en er godvruchtig overleden, den 21 Maart 1942.
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

De duurzame afgestorvene was een deugdzaam man, een overtuigde kristen, een trouwe echtgenoot, een goede vader.

Onverpoosd heeft hij zijn leven lang gewerkt en gezwoegd voor zijn duurzaam huisgezin, vol toewijding en vlijt gezorgd voor het welzijn zijner kinderen: daarvoor was geen moeite hem ooit te groot, geen last ooit te zwaar.

Na jaren naarstig werken en zorgen had hij gehoopt nog lang te midden van de zijnen, vredig en gelukkig te genieten van een welverdiende rust. Helaas, een ongeneesbare en pijnlijke kwaal kwam onmeedoogend zijn laatste levenskrachten breken en hem ontrooven aan de liefde van allen die hem duurzaam waren.

Ellendige dagen heeft hij tot zijn erfdeel gehad en droevige nachten heeft hij geteld. In het lijden aanriep hij den Naam des Heeren: daarin vond hij kracht en troost.

Duurbare echtgenoot en kinderen, mijn laatste lijdensdagen hebt gij verzacht met uw liefde en innige genegenheid. Ik dank u. Blijft mij verder gedenken in uwe gebeden.

Jezus, Maria, Jozef !

(7 j. af.)

Nederbrakel Druk Wwe O. Surdiacourt