

† **BID VOOR DE ZIEL** †

van Vrouw

Maria-Clemence-Alice Van Twembeke

echtgenoot van Mijnheer

FLORENT HUTSE

geboren te Ste-Maria-Audenhove, den 4 Januari

1890 en aldaar godvruchtig

in den Heer ontslapen, den 12 Mei 1920.

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid der Confrerien van den Wekelijkschen

Kruisweg en den H. Antonius.

Watis leven, wat is leven ;

Is het, met dit stof omgeven,

Inden bonten kring te zweven,

Dat noch uitzicht heeft of doel ?

Zoo dichte de groote Vondel bij het afsterven
van zijn tiende kind.... zoo zucht de ontroostbare
echtgenoot bij het zoo pijnlijk verlies zijner welbe-
minde vrouw.

Neen, zegt ons Geloof, de dood van den recht-
vaardige is het einde van den nacht en 't begin van
het waar leven, het einde der smerten en de ingang
der zaligheid. H. Antonius van Padua.

In het midden mijner ellenden heb ik vernuftige
en ervarenne geneesheeren geraadpleegd.... wat de
wetenschap niet vermocht heb ik den Heer gevraagd
en doen vragen door godvreezende zielen.... alles
zonder goeden uitslag.... geheim der Goddelijke
Voorzienigheid.

Beminde *Echtgenoot, Lieve Vader, Zusters en
Bloedverwanten*, ik verlaat een verblijf van smerten
en ellenden, en koester de zoete hoop het hemelsch
Vaderland binnen te treden. Troost U dus allen bij
het blijde vooruitzicht, eerlang voor altijd vereenigd
te zijn in den Hemel. Hebt dank voor uwe goede
en aanhoudende zorgen, binst mijne lange en
smertelijke ziekte, en vergeet mijne onsterfelijke
ziele niet in uwe gebeden en communiën.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. en 7. q.

Dr. De K. & Schütteet, Sortegem