

Mijn God en mijn al ! Dat uw wil geschiede op  
de aarde als in den Hemel.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# MAURICE VAN TWEMBEKE

Weduwnaar van Mevrouw

## THERESIA DE CROO

geboren te Nederbrakel,  
den 14 Jan. 1840, en godvruchtig overleden te Ste-  
Mara-Audenhove den 11 Januari 1922.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Omdat zijn godvreezende ouders hem van zijne  
kindsheid af den Heere hadden leeren vreezen,  
groeide hij op in wijsheid en genade bij God en de  
mensen. Hij was een achtbaar, rechtveerdig en  
voorzichtig man, een goede echtgenoot en teedere  
vader ; ootmoedigheid en wilskracht bezielde hem  
en in tijd van beproeving aanriep hij den name Gods.  
Hij waakte met zorg over zijn huisgezin en voedde  
zijne talrijke kinderen godsdienstig op ; daarom  
mocht hij zich in hen verblijden gedurende zijn leven  
en rond zijn sterfbed waren zij allen vergaderd om  
uit den mond van vader woorden van sterkte, geloof  
en aanmoediging te vernemen. Dat de Heer dus hem  
wedergeve al 't goed dat hij gedaan heeft en hem  
eene volle vergelding schenke.

Met kristene en voorbeeldige gelatenheid heeft  
hij de dagen van lijden verdragen en zonder vrees,  
in volle onderwerping aan Gods wil, zag hij gerust  
zijn einde naderen.

Lieve kinderen, mijn vreugde en mijn kroon  
weent niet meer, maar bidt voor mij en put  
in uw godsdienst en kristene zeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde, (7 j. c.)

R. I. P.

Nederbrakel, den 15 Febr. 1922