

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

MELANIE VAN TWEMBEKE

weduwe van Mijnheer

Jan-Baptist Bettessonne

geboren te Nederbrakel,
den 15 Juni 1837, en aldaar godvruchtig overleden
den 11 December 1920.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Lid van alle godvruchtige Genootschappen der Parochie.

Heden is de mensch, morgen is hij verdwenen. Gelukkig dan die het uur zijner dood gedurig voor oogen heeft en zich alle dagen bereid maakt om te sterven. Thom.

Volkomentlijk onderworpen aan den H. Wil des Heeren, aanvaardde zij met gelatenheid de beproevingen en smarten die God haar overzond, zij bleef verduldig in haar lijden, en was vol betrouwen in Gods barmhartigheid tot den laatsten oogenblik van haar leven.

Tot U o Heer, heb ik mijn hart verheven; op U Mijn God, heb ik mijn betrouwen gesteld. Laat niet toe dat ik in beschaming val. Ps. 9.

Vaartwel, beminde Bloedverwanten en vrienden, ik verlaat U, 't is Gods Wil. Ik dank U allen voor uwe liefderijke zorgen gedurende mijne ziekte; doch U vooral mijne beminde Zuster, lang leefden wij gelukkig te zamen en in mijne beproeving waart Gij steeds voor mij een engel van troost. Vergeet mij niet in uwe gebeden en tot wederziens in den schoonen Hemel.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U. 300 d.

H. Vader Franciscus van Assisie bid voor mij.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. RADYS-GALLE.