

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op den
weg der gerechtigheid gevonden worden. Pr. XVI.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

ROSALIE VAN TWEMBEKE

WEDUWE VAN MIJNHEER

JAN-BAPTIST VAN WIELENDAELE

geboren te Ste Maria-Audenhove,
den 1 Mei 1846 en godvruchtig overleden te
Nederbrakel, den 8 Juli 1928.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der sterfenden

**Lid der 3^{de} Orde van den H. Franciscus van Assisië
en van alle godvruchtige Genootschappen.**

Deze dood slaat eene diepe wonde in ons hart.
Wij hebben U gebeden, o Heer hare levensdagen
te verlengen. Gij hebt ze tot het eeuwig leven
geroepen: dat uw heilige Naam gebenedijd zij.

H. Hier.

Zij was eene godvreezende vrouw versierd met
moed en eer en geregeld in hare zeden. Den gods-
dienst aangekleefd leerde zij hare kinderen van
jongs af God vreezen en beminnen: Zij volherdde
in een goed leven en in eenen heiligen omgang,
zoodat zij aangenaam was aan God en aan de
mensen.

Tobias XIV.

O Maria! al de dagen mijns levens heb ik U
aanroepen en nooit te vergeefs; help mij nu door
uwe machtige voorspraak in den allergewichtigsten
overgang naar de eeuwigheid.

Beminde Kinderen en Bloedverwanten. Gij weet
hoezeer ik steeds bekommerd was met uw welzijn.
Toont mij nu ook uwe liefde met veel voor mij te
bidden. Gij, mijne Medezusters, derde ordelingen,
smeekt onzen H. Vader Franciscus, mijn voor-
spraker te zijn bij Gods Rechterstoel.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.